

Interview met Renata en Herman

We schrijven 20 april 2024. We staan aan duikplaats Anna Jacobapolder aan de Oosterschelde. Vandaag zullen Herman en Renata voor de allereerste keer in hun leven de Oosterschelde onderwater ontdekken. Herman doet dit met Stijn, Renata is met Jan DB op de Bergse diepsluis. Een andere duikplaats niet zo heel ver weg, ze komen na de duik naar Anna Jacoba voor de ondertussen befaamde apres duik en debriefing van The Frogmen.

Herman is zich in zijn duikpak aan het hijsen. Johan V had hem wijsgemaakt (1 april is nooit ver weg) dat hij een panty moest aandoen over zijn zwembroek om gemakkelijker in zijn duikpak te geraken. Krijgt dat thuis maar eens uitgelegd ... “Naar waar gaat gij nu juist weer in deze kleren?”

Ik doe al een klein interview met “panty-man” voor de duik:

-Hey Herman, je ziet er heel sexy uit, klaar voor je eerste duik in de Oosterschelde?

-Herman: Ja hoor, ik moet nog net 7 en nog meer halve kilo's lood klaarmaken want ik weet niet hoeveel en waar en ... (de zenuwen spelen blijkbaar een beetje een rol, ik zal het interview kort houden, ik voel dat ik stoor).

Ik zal Herman nog wat goede moed inspreken voor de duik.

-Jan: Alléé Herman, ik zal u dan maar laten doen, ik hoop nu wel dat ge het overleeft want anders is dit wel een heel kort interview geweest hoor. De kans dat ge bevriest of onderkoelt geraakt in uw 7,5 mm natpak is nochtans reëel. Weet ge wel hoe koud het water is? 's Nachts vriest dat hier nog dicht. (Ik denk ik zal wat overdrijven, dan kan het daarna voor hem alleen maar meevallen.)

Guy D komt terloops vertellen dat hij zijn eerste duik in een 5 mm pak gedaan heeft in de winter. Ik bevestig dat ik me dat herinner dat hij na de duik 3 maanden in coma gelegen heeft door onderkoeling.

Interview met Renata en Herman

Herman blijft glimlachen, ik denk niet dat hij mij kent, zoals jullie ondertussen al wel mag ik hopen, dus wens ik hem alsnog een pracht duik toe.

Ikzelf had de eer Dirk W als mijn buddy toegewezen te krijgen. Karin mocht met Jos duiken, wat ook een eer was, zeker gezien het feit dat Jos zonder zwembroek gedoken heeft, wat voor hem ook niet alledaags is. Als dat maar geen gewoonte wordt. Pure Jos dus.

Guy D had de opdracht gekregen om zoveel mogelijk stof te maken samen met Willy VB, en ze zijn daarin gelukt. Guy zijn naam waardig (Tempo) kwam ons voorbijgeraasd op slechts enkele meters diepte.

Patrick was gekoppeld aan de drukker van dit clubblad (Geert), dus als ik geen onleesbare tekst wil ga ik daar niks anders dan goed over schrijven. Ik wacht nog altijd wel op ons ontwerp van de logboekjes. Vriendelijke vraag.

Dit is de rest van het interview na de duik, waardoor ik kan bevestigen dat Herman het overleefd heeft (alhoewel ik sinds zaterdag niets meer gehoord heb van hem).

Even de situatie schetsen, we staan na de duik achter de auto van Herman in de koude wind, het is buiten max 6°. Ik sta in mijn droogpak, mijn verwarming staat nog aan. Herman staat in zijn zwembroek met panty, de ijspegels hangen aan zijn haar. Dit lijkt me het ideaal moment voor een interview.

-Jan: Herman heb je even tijd voor een gesprek voor het clubblad?

-Herman: (beetje bibberend) Ja hoor, geen probleem.

-Jan: Hoe voelt ge u nu?

-Herman: Heel goed!!! Gelukkig zit het weer goed mee vandaag.

-Jan: Ja, het waait slechts 7 bft, moest het meer zijn zouden we wegwaaien en dit interview niet kunnen doen, we hebben dus echt wel geluk vandaag. Daarnet was het ook nog even aan het hagelen, maar dat is nu gelukkig ook gestopt.

-Herman: je moet het altijd positief bekijken, mijn eerste duik in Oosterschelde was kei leuk, kei plezant, we hebben heel wat gezien:

Interview met Renata en Herman

krabben, kreeften, zelfs een paar slakken. Ik zou er zo terug in kunnen en in willen gaan.

-Jan: Hoe diep en lang was je weg?

-Herman: We waren 9 meter diep en 33 minuten weg. En de temperatuur viel heel erg mee hoor, ondanks jouw verhalen voor de duik. Ik had alleen een beetje een krampachtig gevoel in mijn benen onderwater.

-Jan: Dat zal dan wel van de stress geweest zijn zeker, het is nu ook weer niet dat je een paar keer een olympisch zwembad hebt overgezwommen (mijn opmerking: moest je met Guy D (Tempo) gedoken hebben, het zou wat anders geweest zijn, kijk maar naar Willy VB, die ligt nog na te hijgen voor zijn mobilhome).

-Herman: Ik wil graag zo snel mogelijk terug in het water.

Jan: Ik ken dat gevoel Herman, zelfs na duizenden duiken heb ik nog steeds dat gevoel, ik wil altijd zo snel mogelijk terug in het water. En ik heb goed nieuws voor jou. Vanaf nu wordt het alleen maar beter. Het water wordt warmer, de zichtbaarheid wordt beter, er komt nog meer leven (kreeften, slakken enz). Het wordt ook lekker warm aan de kant om je om te kleden. Als je dit al top vond, the best is yet to come.

Ondertussen komen Renata en Jan DB aan, zij hebben zoals gezegd aan de Bergse diepsluis gedoken.

Renata is dolenthousiast en komt al lachend op ons toegestapt.

-Renata: MIJN ALLEREERSTE DUIK IN DE OOSTERSCHELDE, IK BEN ONDER DE INDRUK. Het was fantastisch, het was geen zicht, 0, niets kon je zien. Maar, ik was niet bang!! Mijn aller rustigste gevoel in de Oosterschelde, het was prachtig.

-Jan: Heb je koud gehad? (Mijn ergste vrees, sorry ik kan het niet laten.)

-Renata: Ik heb 30 minuten gedoken met een pak van 7 mm en dat viel nog mee. (Ik zet mijn verwarming een stand hoger, alleen het idee al bezorgt me rillingen.) Ik was zeer benieuwd wat de Oosterschelde zou zijn. Zwembad of Todi is helemaal anders en ik wist niet wat er zou komen. Water waar je alles kan zien is niet moeilijk, maar de Oosterschelde is toch nog helemaal anders.

Interview met Renata en Herman

-Jan: Gelijk heb je Renata, duiken in de Oosterschelde is heel speciaal en niet te vergelijken met andere plaatsen, ook niet met Spanje of Rode zee.

-Renata: Uitdagend!

-Jan: Renata, Herman, proficiat met jullie eerste duik!!

-Stijn: Herman heeft uitstekend zijn best gedaan, zijn trim was fantastisch, hij heeft perfect de duikleider gevolgd als een volleerde duiker.

-Jan: Trimmen op Anna Jacoba polder is niet eenvoudig, zeker niet op de hangcultuur. Daar waren jullie niet deze keer, opnieuw iets om naar uit te kijken.

En dan gaan we nu allemaal samen naar de gezellige, ijskoude apres duik en wisselen we gretig de leukste duikverhalen uit. Van nu en uit de oude doos, dat is The Frogmen!

Jan De Locht.